

Hoi LIEVE KINDEREN!

Bi Bi HIER.

IK KWAM AL EEN

KEERTJE VOORLEZEN IN JOUW KLAS.

DAT VOND IK ZELF

**SUUUPER
LEUK!!!**

OF MISSCHIEN ZOU IK VOLGENDE
WEEK LANGSKOMEN OF DE WEEK
DAARNA .

MAAR DOOR DAT HELE GEKKE, SAAIE,
VERVELENDE ...

CORONAGEDOE

KAN DAT NU NIET...

**AWOE CORONAGEDOE!!!
AWOE AWOE AWOE!!!**



DE DAPPERE
CORONARIDDER

VIRUS: NIET ZICHTBAAR
MET HET BLOTE OOG.
HEEEEEEEL KLEIN DUS.
KLEINER DAN HET
ALLERKLEINSTE TER WERELD
WAT JE BEDENKEN
KAN.

KLEIN KLEIN KLEIN

KLEIN MAAR HET VOELT
ZICH HEEL WAT!
HET **VIRUS** HEEFT VEEL
PRETENTIE!



hoewel het
coronavirus niet
overzet op dieren,
en van dier op
mens,
draagt' het paard
van de coronaridder
gewoon uit sympathie
ook een mandmesker!

DAARDOOR ZITTEN WE NU ALLEMAAL
IN HETZELFDE SCHUITJE. KENNEN
JULLIE DIE UITDRUKKING?



IN HETZELFDE SCHUITJE ZITTEN =

met dezelfde moeilijke
omstandigheden te maken
hebben / hetzelfde lot
moeten ondergaan.



maar dan wel met voldoende afstand
om mekaar niet te bemerken!



DUS KUNNEN WE DAAR MAAR BETER
IETS LEUKS VAN MAKEN!

PICASSO was de behendige kunstenaar van de 20^{ste} eeuw.
Google zijn werk maar eens! En maak je eigen
CORPUSPICASSO!!!



nodien alles wel
weer op z'n plaats!!!

en anders kan je nog altijd je vader
en moeder helpen met de boeken of te
was of gruuuuiimen... grove....

ja, dat misschien ook maar
even doen!



OF SCHRIJF EEN SPANNEND
CORONAVERHAAL...

OF JE EERSTE STRIP!

WIE WEET IS HET WEL LEUK OM
ALLEMAAL EEN CORONADAGBOEK Bij
TE HOUDEN.

zodat je nadien in
de klas nou
elkaar kan vertellen
wat je thuis allemaal
deed.

mag natuurlijk ook
met plaatjes en
stickers, wat je
zelf wilt...



EN ZO WORDT HET TOCH NOG
EEN ONVERGETELIJKE TIJD!



Graag tot nadien!
Een ~~Idille~~ ~~zoen~~ van

FOEI BIBI!
AFSTAND HOUDEN!

BIBI
Grootjes!